

**THÔNG TIN DỰ THI CUỘC THI**  
**GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH**

**Với chủ đề: “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” Năm 2022**

1. Thông tin của thí sinh dự thi

Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh: 05/07/2005

Số điện thoại cá nhân (nếu có): 0399501472

Email (nếu có): ntt263839@gmail.com

2. Đơn vị học tập

Lớp: 11B4 - Trường: THPT Thành Phố Điện Biên Phủ.

Quận/Huyện: Thành Phố Điện Biên Phủ.

Tỉnh/Thành phố: Điện Biên.

3. Thông tin gia đình (bố hoặc mẹ)

Họ và tên bố/mẹ: Nguyễn Thị Thơm    Nghề nghiệp: Tự Do.

Số điện thoại: 0973132932      Email:

Địa chỉ gia đình: Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.

**THÍ SINH ĐĂNG KÝ THÔNG TIN**

Nguyễn Văn Thành

*Bài Làm*



“Những ai muốn biết thế nào là một con người thực sự, vẻ đẹp của thế giới ở đâu, sự chiến thắng của chân lý trên trái đất ở nơi nào, mùa xuân ở đâu, xin mời đến thăm cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hiện diện mẫu mực của một con người anh hùng của thời đại...” - Đê Pê stre - Cu BaBa đã cho chúng ta thấy rõ điều đó. Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc. Ở Người có sự hội tụ, kết hợp và phát huy, hoàn mỹ đến mức cao nhất, tinh hoa văn hóa dân tộc thời đại, phương Đông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường. Người là nguồn cảm hứng bất tận cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giai cấp, con người. Trải qua và quan sát được những điều đó, người đã thấu hiểu những người dân bị chế độ thực dân áp bức, đè nặng. Thể hiện tiếng lòng, giải thoát sự xiềng xích của chế độ thực dân, người đã quyết tâm chiến đấu giành lại độc lập, hòa bình cho nước nhà. Sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, người viết “Bản Tuyên Ngôn Độc Lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.



Cuốn sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” của tác giả Kiều Mai Sơn viết, do nhà xuất bản Kim Đồng in và phát hành tới người đọc. Mở đầu cuốn sách là lời tựa của tác giả viết những ngày tháng 1 năm 2021 gửi tới độc giả qua sự đánh giá của tiến sĩ, nhà sử học Na Uy – Stein Tonnesson, khi nghiên cứu về lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng: “Tuyên ngôn Độc Lập ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 của Việt Nam nằm trong nguồn cảm hứng chủ yếu của một đường lối đấu tranh lớn, ra đời sau Chiến tranh Thế giới thứ hai: Đó là quá trình giành độc lập dân tộc trên phạm vi toàn cầu.” Tiếp tục qua lời

hội tưởng của Tổng bí thư Trường Chinh và hội kí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi bản Tuyên Ngôn Độc lập được soạn thảo xong, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho đọc để thông qua tập thể và đó là những giờ phút nhiều cảm xúc nhất của Người.



Cuốn sách đã xâu chuỗi lại những sự kiện lịch sử xung quanh quá trình Bác viết Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Ta thấy cái nhìn chi tiết, đa chiều và hiểu sâu để có những tư liệu cụ thể, xác tín về bản Tuyên ngôn Độc lập do Bác khởi thảo và hoàn thiện. Tuyên ngôn Độc lập là sản phẩm trí tuệ của một cá nhân đứng đầu Chính Phủ đã trở thành tiếng nói đại diện cho toàn thể đất nước Việt Nam tuyên bố với toàn Thế giới về nền độc lập bất khả xâm phạm của dân tộc. Bằng lập luận sắc bén, chặt chẽ từ những cơ sở lí luận của Hồ Chí Minh trong nội dung của bản Tuyên ngôn như một lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Người đã trích xuất hai bản tuyên ngôn làm tiền đề lí luận cho “Tuyên ngôn Độc lập”. Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1971. Từ đó, đều đề cao quyền bình đẳng, quyền tự do, quyền được sống, quyền hạnh phúc của con người. Bác đã tôn trọng và sử dụng hai bản Tuyên ngôn làm cơ sở lí luận bởi đó là những “lẽ phải không ai chối cãi được” nó đã được cả Thế giới công nhận. Bằng dùng nghệ thuật ngôn từ Bác đã vô cùng khéo dùng chính lời nói của kẻ thù để nhắc nhở họ. Bên cạnh đó, Bác vô cùng tinh tế khi đặt ngang hàng cuộc Cách Mạng và giá trị của bản “Tuyên ngôn Độc lập” của nước ta với hai cường quốc trên Thế giới. Muốn ngầm ý khẳng định Cách mạng Việt Nam ngang

hàng với cách mạng của Pháp, Mỹ thể hiện niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc. Đóng góp rất lớn về mặt tư tưởng, ảnh hưởng tới phong trào giải phóng các dân tộc trên Thế giới.



## TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP 2.9.1945

*"Hỡi đồng bào cả nước,*

*Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc... Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.*

Chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Cơ sở thực tiễn, đối với tội ác của thực dân Pháp Người đã vạch trần bản chất công cuộc “khai hóa” thực dân. Chúng thi hành nhiều chính sách dã man vào chính trị và kinh tế của ta. Bản chất “khai hóa” với năm tội ác về chính trị. Chúng tước đoạt tự do, dân chủ của ta; Thi hành nhiều luật pháp dã man: Chia để trị; Lập nhiều nhà tù hơn trường học và “tắm” các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu; Ràng buộc dư luận: thi hành chính sách ngu dân; Dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho giống nòi ta suy nhược. Song song là bốn tội ác của thực dân Pháp về kinh tế. Chúng bóc lột và cướp không ruộng đất khiến dân nghèo, nước ta xơ xác, tiêu điều; Giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng; Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí; Đè nén các nhà tư sản và bóc lột công nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn vạch trần bản chất công cuộc “bảo hộ” của thực dân Pháp hai lần bán nước ta cho Nhật. Dân ta “một cổ hai tròng” cả thực dân Pháp và phát xít Nhật khiến dân ta tiêu điều, xơ xác và “hơn hai triệu người chết đói”.

Không thể chịu mãi trong ách thống trị và đô hộ “một cổ hai tròng” nhân dân ta đã đứng dậy đấu tranh chính nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Ta đã chiến đấu chống ách nô lệ hơn 80 năm, đứng về phía đồng Minh chống phát xít, “bao lần kêu gọi liên minh chống Nhật”. “Nhân dân cả nước đã nổi dậy giành chính quyền”. Kết quả, cùng lúc phá tan ba xiềng xích đang trói buộc ta: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”. Vì vậy, đã cho ta thấy một chiến thắng toàn diện: “Đánh đổ thực dân Pháp, giành độc lập, đánh đổ Quân chủ, giành Dân chủ”. Điều đó cho thấy mục đích lớn lao và cao cả của Bác đã tự tin khẳng định chính dân tộc Việt Nam kiên cường, bất khuất dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã giành chính quyền. Vậy nên, thực dân Pháp không có quyền quay trở lại xâm lược nước ta một

lần nữa. Người đã dùng những từ ngữ có ý nghĩa phủ định để tuyên bố thoát li hẳn với thực dân Pháp, xóa bỏ mọi hiệp ước đã kí kết, mọi đặc quyền của Pháp trên lãnh thổ Việt Nam.



Tân Trào – Ngọn sóng mới, trong những ngày tháng Tám năm 1945 đông vui và nhộn nhịp như những ngày hội. Nhớ lại “cái thuở ban đầu dân quốc ấy”. Ông Vũ Oanh, một trong các đại biểu có mặt tại Tân Trào những ngày tháng tám năm 1945, 75 năm sau nhớ lại:

“Cách mạng tháng Tám đã huy động cả dân tộc Việt Nam nổi dậy nắm chính quyền, ủng hộ chính quyền Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo là một sự bất ngờ lớn đối với lực lượng quân Đồng Minh vào tiếp quản Đông Dương, giải giáp và nhận sự đầu hàng của quân Nhật.”



Sau chuỗi ngày chính quyền ở Tân Trào đã họp bàn, khi vua Bảo Đại đánh điện mời đại biểu Chính phủ lâm thời vào Huế để nhận thoái vị. Trung Ương Đảng liền cử ngay một phái đoàn ba người vào Huế, Chính phủ lâm thời không ngờ rằng được nhân dân đón chờ trong đó đủ cả lớn, bé, già, trẻ, trai, gái đánh trống, đánh chiêng, đánh thanh la ầm ĩ. Chiều ngày 30 tháng 8 theo giờ đã định, hàng vạn dân nội thành Huế đã tập trung trước cửa Ngọ Môn. Chiếc xe hơi mui trần của phái đoàn Chính phủ lâm thời từ từ tiến vào cửa chính Ngọ Môn. Dân chúng hoan hô vang dậy. Vua Bảo Đại chít khăn vàng, mặc hoàng bào đứng trực sẵn ở cửa. Sau đó nhà vua đọc chiếu thoái vị. Đọc xong, nhà vua hai tay dâng chiếc kiếm dài nạm ngọc và chiếc ấn hình vuông. Nhận ấn, kiếm, Trưởng đoàn đã thay mặt Chính phủ đọc một bài diễn văn tuyên bố xóa bỏ chính thể quân chủ từ nghìn năm xưa để lại và chấm dứt ngôi vua cuối cùng ở triều nhà Nguyễn.

Cuốn sách còn dẫn người đọc qua các câu chuyện khác nhau, mang nhiều cảm xúc về “chất men trí thức”. Giành được chính quyền đã khó. Giữ chính quyền còn khó hơn. Các triều đại phong kiến, ông vua lấy được thiên hạ trên lưng ngựa bằng thanh gươm những không thể cai trị thiên hạ bằng thanh gươm yên ngựa mà phải bằng học vấn. Học vấn ấy chính là từ đội ngũ trí thức. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào đã mau chóng cải tổ, mời các nhân sĩ trí thức tham gia Chính phủ mở rộng có đông đảo trí thức Bắc – Trung – Nam khắp ba miền đất nước tham gia do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu thành lập.



Ngày 22 tháng 8, dù chưa khỏi bệnh, còn đang mệt nhưng Bác vẫn quyết định rời Tân Trào về Hà Nội. Trong hành trình về lại với Thủ Đô – cơ quan đầu não Trung Ương của cả nước, có những lúc Bác phải nằm cáng để di chuyển, trong suốt chuyến đi đều có người ở từng địa phương tháp tùng cho sự an toàn của Người, sông Hồng mùa nước lũ cuộn cuộn, bên kia sông đã có chính quyền Phú Xá đón Bác. Ông Trần Độ đưa lãnh tụ vào làng Gạ. Đêm đó, bác nghỉ lại nhà ông Công Ngọc Kha. Sau ngày ông Võ Nguyên Giáp lên làng Gạ - báo cáo với ông Cự về tình hình khởi nghĩa, ông Trường Trinh lên báo cáo Cự về mọi mặt tình hình của Cách Mạng... Cuối cùng, Tổng bí thư đề nghị đón Người về làm việc và nghỉ ở nội thành để trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động.





Tháng Tám năm 1945, ngay sau khi Việt Minh giành được chính quyền ở Hà Nội, ông Nguyễn Lương Bằng đến đặt vấn đề với ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Là gia đình tư sản có tiếng giàu có bậc nhất Hà Nội hồi ấy, ông bà Bô rất có cảm tình với cách mạng. Sau đó, ông Vũ Đình Huỳnh, với tư cách là thư kí riêng đã đón ông Cụ về ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. “ Tôi chọn ngôi nhà 48 Hàng Ngang vì lòng tin ở anh chị Bô. Không có ai có ý kiến gì về sự lựa chọn này, nó cũng là lẽ đương nhiên, bởi ngôi nhà của anh chị Bô trong những ngày đó đã tự nhiên biến thành nơi các cán bộ đầu não của cách mạng lui tới họp hành và ăn uống, nghỉ ngơi, coi đó là đại bản doanh đầu tiên của cách mạng cũng không phải nói quá.” – Hồi kí của ông Vũ Đình Huỳnh. Thời gian Bác nghỉ ở đây, ông Trịnh Văn Bô có mời Người lên nghỉ tại một phòng rộng trên tầng ba, đầy đủ tiện nghi. Nhưng Bác chỉ nhận ngả lưng ở chiếc giường vải xếp gần cửa để nghỉ đêm nay ở căn phòng bé nhỏ này. Ông bà chủ nhà còn có nhã ý cử người phụ vụ nhưng Bác đều từ chối và tự mình làm lấy. Ngày ấy, đối với những người giúp việc trong nhà, ông Cụ và các đồng chí Trung Ương như người thân của ông bà chủ.



Địa điểm dự thảo Tuyên ngôn Độc lập chính là tại gác hai nhà số 48 Hàng Ngang lịch sử ấy. Trong kí ức của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp thì đó là “căn buồng nhỏ thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thẳm, nằm giữa một trong ba mươi sáu phố phường cổ kính của Hà Nội.” Bác ngồi làm việc, khi thì viết, khi thì đánh máy. Ông Cụ có cặp mắt sáng, mang trên mình chiếc áo nâu bạc thường để hở khuy ngực, ngồi trên chiếc ghế bành phù vải trắng, hay hút thuốc lá. Ngày 31 tháng 8, Người cho mời Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời tới Bắc Bộ phủ để thông qua nội dung Tuyên ngôn. Sau khi thông qua, Chủ tịch Chính phủ nói xong, một cán bộ văn phòng chuyển bản đánh máy ra, đặt từng bản trước mặt từng vị Bộ trưởng. Từng thành viên Chính phủ đọc từng câu, từng chữ rồi suy nghĩ...

Thông qua bản dự thảo Tuyên ngôn với Chính Phủ lâm thời thì Bác đã quyết định ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 sẽ ra mắt Chính phủ lâm thời. Ngày 28 tháng 8 sau khi họp tại Bắc Bộ phủ Nguyễn Hữu Đang được cụ Nguyễn Văn Tố dẫn vào gặp Bác. Bác nhìn Nguyễn Hữu Đang một lúc với cặp mắt rất sáng, như muốn cân nhắc, đánh giá người sắp được giao trọng trách Trưởng ban tổ chức “Ngày Độc Lập”. Trong thời gian gấp rút chỉ có bốn ngày từ khi gặp mặt Bác đến “Ngày độc Lập” được diễn ra tại quảng trường Ba Đình. Với sự chuẩn bị ngày đêm, mùng 2 tháng 9 mọi việc đều hoàn tất. Từ sáng sớm, các đoàn thể quần chúng đã kéo tới Ba Đình, hàng ngũ chỉnh tề để chờ đón Chính phủ lâm thời ra

mắt. Hà nội tung bùng màu đỏ, bát ngát cờ, đèn và hoa. Biểu ngữ bằng tiếng Việt, Anh, Pháp,...chăng khắp các đường phố: “Nước Việt nam của người Việt Nam”...



14 giờ chiều, sau khi ổn định, buổi lễ bắt đầu lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên kì đài. Cùng lúc đội quân cử nhạc bài Tiến Quân Ca. Trên kì đài, các nhân viên Chính phủ đầu trần đứng lên giơ nắm tay chào. Bên dưới, một rừng cánh tay cũng giơ lên. Ông Nguyễn Hữu Đang giới thiệu xong, Chủ tịch Chính phủ lâm thời đứng lên đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kết thúc lễ Tuyên bố Độc lập ngay chiều và tối, công nhân các nhà in đã khẩn trương làm việc, trước hết là in và phát hành bản áp phích để đem dán ngay trên đường phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Sau đó các ngày sau liên in dưới hình thức tập sách, xuất bản báo, đài phát thanh, Thông tấn xã truyền đi bằng morse, dịch bản Tuyên ngôn ra tiếng Pháp...



Bản Tuyên ngôn của Hồ Chí Minh đã mở đầu cho thời đại giải phóng dân tộc, phá gông cùm và xiềng xích nô lệ của chủ nghĩa thực dân, đem lại độc lập và tự do cho các dân tộc trên thế giới. Vừa mở ra thời đại mới, kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Để giữ vững nền độc lập, tự do mới giành được, nhà nước Việt nam non trẻ phải cùng lúc đối mặt với ba loại: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Nhưng với sự chèo lái tài tình của người thuyền trưởng Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt Nam dù gặp phong ba bão tố trùng trùng giữa biển cả thời đại, đã lần lượt vượt qua mọi sóng gió để rồi đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước bước vào giai đoạn xây dựng kinh tế phát triển, phồn vinh.



Cống hiến là một trách nhiệm lớn lao đối với những người trẻ, bởi nó tác động trực tiếp tới sự phát triển của đất nước. Công hiến là khi chúng ta làm tròn bổn phận, nghĩa vụ của bản thân vì lý tưởng chung đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Sống cống hiến sẽ giúp tăng sức mạnh của tinh thần đoàn. Thế hệ trẻ hôm nay – tương lai của nước nhà, bản thân em nói riêng và các bạn

trẻ nói chung ngày nay luôn cố gắng hết mình học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sau khi đọc cuốn sách “Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập” cho bản thân em thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn, rút ra được nhiều bài học trong cuộc sống về tính cách giản dị từ Bác và cách đối nhân xử thế trong cuộc sống. Điều quan trọng hơn là sự cống hiến tuổi trẻ của mình để giữ gìn, bảo tồn và phát huy những bản sắc, truyền thống mà trong bản Tuyên ngôn Độc lập Bác dạy.