

Long An, ngày 30 tháng 7 năm 2022

**BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU
QUA TỪNG TRANG SÁCH**

I. THÔNG TIN CHUNG

Phần dành cho cá nhân

- Họ và tên: Nguyễn Tường Vi; Bí danh: Không có.
- Ngày sinh: 12/11/1998 CMND/CCCD: 301638216
- Quê quán: xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
- Nơi thường trú: 59 Đặng Thị Mạnh, phường 1, khu phố 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
- Thông tin liên lạc: ĐT: 0888441198 Email: vvii9898@gmail.com
- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Long An.
- Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ: 12/12.
- Ngày vào Đảng: 07/08/2018;
- Ngày chính thức: 07/08/2019.
- Quá trình công tác (nêu khái quát quá trình công tác, các chức vụ đã qua).
- Khen thưởng: Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trung ương năm 2019; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, 2020, 2021; Thanh niên tiên tiến làm theo lời bác các năm 2017, 2018, 2019.
- Kỷ luật: Không có.

II. BÀI DỰ THI

**QUYỀN SÁCH “MỘT SỐ LỜI DẠY VÀ MẪU CHUYỆN
VỀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH”**

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân ta

đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Sinh thời, Người luôn quan tâm và dày công xây dựng Đảng thành một khối vững mạnh, trong sạch chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành con người vừa hồng vừa chuyên. Trong cuộc sống, Người coi trọng cả đức và tài, song đức là gốc. Suốt cả cuộc đời, Người hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại. Người dành tất cả tình thương yêu cho đồng bào, đồng chí, con cháu, già trẻ, gái, trai, miền xuôi, miền ngược, Bắc cũng như Nam. Mỗi một bài nói, bài viết, một lời căn dặn, một buổi gặp gỡ, công tác của Người đều chứa đựng ý nghĩa tư tưởng, hành vi và quan hệ đạo đức cách mạng sáng ngời. Con người, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người đều là tấm gương đạo đức cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập suốt đời. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng viết: *“Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu.”*

Ngày nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo lời Bác cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ luôn được Đoàn thanh niên các cấp nói chung và Tỉnh đoàn Long An nói riêng đặc biệt chú trọng thông qua việc luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức triển một cách đồng bộ theo hướng chất lượng, hiệu quả. Thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 15/5/2016, Bộ chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 về *"đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"* và xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chính đôn đảng; góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa

trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng vững chắc của đời sống tinh thần xã hội, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo vệ vững chắc tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lời dạy vàng của Bác: *“Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy học là: chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà.”*

Trong quá trình học tập và làm theo lời Bác, được tiếp xúc với kho tàng tài liệu vô giá viết về con người và cuộc đời vĩ đại của Bác, bản thân tôi đặc biệt tâm đắc quyển sách ***“Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh”*** do Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cuộc vận động *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”* cùng với cuốn *Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*. Tác phẩm được xuất bản năm 2017. Cuốn sách gồm hai phần: Phần I: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và Phần II: Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách đã hệ thống tập hợp tương đối phong phú những lời dạy, bài nói, mẫu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta – Những thanh niên được sinh sống và lớn lên trong thời bình, được kế thừa những thành quả từ sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.

Gói gọn trọn tác phẩm với 228 trang sách với cách thức tổng hợp ngắn gọn, súc tích, lời văn dễ hiểu, dễ đọc. Quyển sách đã gửi đến người đọc những lời dạy của Bác về đạo đức, những quan điểm chung về các phạm trù Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm; các đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư... dành cho cán bộ, giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và mọi tầng lớp công dân. Toàn tác phẩm

gồm 79 lời dạy của Bác được chọn lọc, biên soạn trong Phần I: Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và 32 câu chuyện ngắn về Bác thông qua lời kể của những nhân chứng sống, vinh dự được tiếp cận, học tập phong cách của Bác trực tiếp được biên tập lại thành những câu chuyện trong Phần II: Những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi câu chuyện trong tập sách là một món quà quý giá góp phần giáo dục tư tưởng, hướng chúng ta học tập và rèn luyện suốt đời, noi gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Những mẫu chuyện nhỏ về Bác để giúp cho công tác tuyên truyền bớt đi sự khô khan, tính lý luận, có những mẫu chuyện thực sự giản dị, đơn sơ nhưng cũng khiến người đọc rung rung nước mắt dù rằng những người thanh niên trẻ chúng ta chẳng được sống trong thời đại của Bác, chứng kiến con người bằng da bằng thịt của Bác. Nhưng những gì Người để lại thực sự là niềm tự hào cho dân tộc, cho nhân dân Việt Nam. Lối sống, tác phong quần chúng thường ngày của Bác luôn là chuẩn mực nhân cách con người cách mạng nhưng lại không xa lạ với mỗi con người bình thường, ai cũng có thể soi mình, học tập, noi theo. Cuộc sống đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh tạo nên những giai thoại vừa đẹp vừa vui. Người có cách ứng xử linh hoạt, tế nhị và sự đối thoại sắc sảo, nhanh nhạy, hóm hỉnh. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao và các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà sử học tôn vinh Bác Hồ là bậc hiền triết, là một vĩ nhân, là “hiện tượng huyền thoại” ngay khi còn sống và Người cũng là người nông dân bình thường, là ông già mặc bộ quần áo lụa nâu giản dị, hiền lành. Cuộc sống đời thường và sự sinh hoạt thanh đạm, thanh cao, giản dị đã tạo nên sự vĩ đại của Người. Kể những mẫu chuyện đời thường về Người là đi tìm nét đẹp bình dị ấy, đi tìm vẻ hồn nhiên của một tâm hồn đẹp, của một nhân cách lớn.

Đọc tuyển tập “Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh” , ta sẽ thấy một Cụ Hồ gần gũi, luôn quan tâm tới đồng bào, chiến sỹ, giáo viên, học sinh,... trong ta như thấy sống lại phong cách sống giản dị, ân cần, gần gũi, ân tình của Bác, một tấm gương đạo đức sáng ngời! Người

dân Việt Nam tự hào vì có Bác, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt kỳ vọng vào thanh niên. Năm 1945, khi nước nhà vừa giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: *“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”*. Người còn ân cần căn dặn: *“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”*. Muốn đạt mục đích đó, thì mỗi thanh niên, nhất là một cán bộ thanh tra phải kiên quyết làm bằng được những điều sau này:

Thứ nhất, Đoàn viên, thanh niên phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Đó chính là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Xuất phát từ đó mà Lý Tự Trọng đã từng nói: *“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác!”*.

Thứ hai, Đoàn viên, thanh niên phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết, ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc thì Đảng không có lợi ích gì khác. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra nguyên tắc: *“Lợi ích cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng. Lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của toàn thể. Lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”*.

Thứ ba, Đoàn viên, thanh niên phải có một đời tư trong sáng, phải là một tấm gương sáng trong cuộc sống. Điểm nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh so với nhiều danh nhân khác ở trong nước và trên thế giới là toàn bộ cuộc đời của Người là tấm gương sáng về đạo đức. Sức mạnh của đạo đức đã lan tỏa, thấm thấu trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, trở thành giá trị cốt lõi, vĩnh hằng của văn hoá trong các thế hệ các dân tộc ở trên đất nước Việt Nam. Nếu đoàn viên, thanh niên không có một đời tư trong sáng thì sẽ không thuyết phục, vận động được nhân dân trong

các phong trào cách mạng. Người đoàn viên, thanh niên, ngoài việc phải hoàn thành tốt công việc chung của Đảng đã được phân công, lại phải còn là một thành viên tốt của gia đình, là một người công dân tốt, kiểu mẫu ở khu dân cư và ngoài xã hội, sống cuộc sống chan hoà, gần gũi với mọi người chung quanh.

Thứ tư, Đoàn viên, thanh niên phải có đạo đức cách mạng. Đây là yêu cầu “gốc”, “nguồn” đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu. Đây cũng chính là quan điểm xuất phát, một yêu cầu có tính chất tiên quyết đối với cán bộ cách mạng. Không ít lần, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý rằng: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”, người cán bộ cách mạng không phải là người “làm quan cách mạng”, không phải vào Đảng, không phải làm cán bộ là để “thăng quan tiến chức”, không phải như dưới thời thực dân phong kiến “một người làm quan cả họ được nhờ”, không phải làm cán bộ để “đè đầu cưỡi cổ dân chúng như dưới thời thực dân, phong kiến”,...Người đoàn viên, thanh niên phải tận tụy với sự nghiệp cách mạng, phải trung thành với Đảng, với Tổ quốc, “phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Trung thành ở đây trước hết đòi hỏi đoàn viên, thanh niên phải hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình được giao, kể cả trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và kể cả khi thời bình, xây dựng đất nước; khi gặp thắng lợi thì không kiêu căng, chủ quan, tự mãn; khi gặp khó khăn, gian khổ, trở ngại thì không hoang mang, dao động; phải luôn luôn có ý thức và hành động bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc. Trung thành với cách mạng là phải hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, là việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ, cũng gắng sức làm, việc gì có hại cho dân, dù nhỏ, cũng hết sức tránh.

Thứ năm, Đoàn viên, thanh niên phải có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân. Muốn thế, phải “chuyên”. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quyết định của đoàn thể chỉ biến thành hiện thực trong cuộc sống, ngoài yêu

cầu về việc đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định đó phải đúng đắn, còn có việc phải tổ chức lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ra sức thực hiện thắng lợi. Không như thế thì đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quyết định của đoàn thể nhân dân chỉ nằm trên giấy.

Thứ sáu, Đoàn viên, thanh niên phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, người cán bộ, bằng hành động thực tế của mình, phải làm cho dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục; phải yêu dân, kính dân; phải việc gì có lợi cho dân dù nhỏ cũng cố gắng làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ cũng cố tránh; phải khổ trước thiên hạ và vui sau thiên hạ; phải vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Thứ bảy, Đoàn viên, thanh niên phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Học suốt đời, học không biết chán, dạy không biết mỏi; học, học nữa và học mãi,...đó là những điều mà Hồ Chí Minh đã chú ý vận dụng vào trong cuộc sống của chính bản thân mình và giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở: “Thanh niên phải chuyên tâm học hành và công tác, nhưng cũng cần có vui chơi. Vui chơi lành mạnh là một bộ phận trong sự sinh hoạt của thanh niên. Trong vui chơi cũng có giáo dục. Cần có những thú vui chơi văn hoá, thể dục có tính chất tập thể và quần chúng”.

Thứ tám, Về phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới các vấn đề chủ yếu: sửa cách lãnh đạo về công tác cán bộ; biết chọn trình tự ưu tiên công việc; thường xuyên tổng kết công tác; phải luôn luôn có sáng kiến; sâu sát, gần gũi nhân dân, có tinh thần phụ trách trước dân; phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ; có lãnh đạo chung nhưng có chỉ đạo điểm. Học tập Người mỗi đoàn viên, thanh niên chúng ta trong giai đoạn hiện nay cần thấm nhuần khẩu hiệu: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi rằng ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay nhằm xứng đáng hơn nữa với tinh thần thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên

Tuy Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập, noi theo. Những hiện vật như vẫn còn ám hơi Người, những câu chuyện về Người như vừa mới diễn ra, sẽ là những điều kỳ diệu để minh chứng cho một con người vĩ đại nhưng rất giản dị, khiêm tốn và rất đời thường. Qua các mẫu chuyện, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ra những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giáo dục và hướng con người tới cái chân, thiện, mỹ. Những mẫu chuyện thú vị về Bác thể hiện tình yêu thương bao la, tấm lòng vị tha với tất cả mọi người. Đó là những tấm gương “ngàn năm không mờ”, những bài học quý báu về lối sống, đạo đức, cách đối nhân, xử thế bằng một tư tưởng trong sáng hết lòng phục vụ nhân dân. Quyển sách này thật sự là một nguồn tư liệu vô cùng có giá trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh từ những lời dạy quý báu của Người trong thời đại ngày nay.