

BÀI DỰ THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH” NĂM 2022

Họ Và Tên: Hà Thị Tố Uyên

Địa chỉ: khu Vượng – Xuân Đài – Tân Sơn – Phú Thọ

Đơn vị công tác: UBND xã Xuân Đài – Tân Sơn – Phú Thọ

Số điện thoại: 0354388271

Gmail: touyen.hvhc@gmail.com

Dự thi giới thiệu tác phẩm “Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn” của tập thể tác giả là cán bộ của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản.





HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN
SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

**MỖI CÂU
CHUYỆN NHỎ
MỘT BÀI HỌC LỚN**



**NHÀ XUẤT BẢN
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA**

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Với những cống hiến vĩ đại của Người trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, cùng lối sống giản dị, thanh cao, Người đã nêu tấm gương sáng và để lại cho nhân loại một di sản quý báu về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống.

Bác Hồ - hai chữ thân thương mà thành kính, mỗi lần được nghe, đọc và nhìn thấy những cuốn sách, những bộ phim tài liệu, những tư liệu..... kể những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người tôi luôn cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi thấy mình như tìm thấy ánh sáng của lý tưởng, của lẽ sống, của sự chân thật và giản dị đúng như câu nói “Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn”.

Tôi cũng tìm đọc những ấn phẩm viết về Bác Hồ, mỗi cuốn sách đều nói lên sự cao cả, vĩ đại về sự cống hiến suốt đời cho đất nước, cho dân tộc, về trí tuệ và tấm lòng của Bác. Nhưng cuốn sách “Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn” của tập thể tác giả là cán bộ của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản là cuốn sách viết về những điều nhỏ nhặt nhất, giản dị nhất về cuộc sống của Người lại thể hiện được sự vĩ đại nhất trong tư tưởng, đạo đức và lối sống của Người.

Cuốn sách “Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn” là tập hợp những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách chọn lọc, giới thiệu những câu chuyện chân thật, sinh động, ngắn gọn về Bác Hồ trong các giai đoạn và những chuyện kể về Bác qua các di tích, tài liệu, hiện vật đang trưng bày tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Cuốn sách được sắp xếp thành hai phần, phần thứ nhất: Những câu chuyện theo dòng thời gian, tập hợp những câu chuyện được kể từ năm 1954 đến năm 1969. Phần thứ hai: Chuyện kể về Bác Hồ qua các di tích lịch sử và tài liệu, hiện vật. Mỗi câu chuyện đều gắn với một hiện vật, tài liệu đang được lưu giữ tại Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bằng ngôn ngữ chân thật, dễ hiểu mỗi câu chuyện trong sách có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện tình yêu thương bao la của Bác dành cho tất cả mọi người. Là những bài học về đạo lý, cách sống giản dị, mộc mạc.... của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mở đầu cuốn sách cũng là câu chuyện mà tôi vô cùng ấn tượng, đó là câu chuyện “Tám ván lát đường” một câu chuyện rất nhỏ nhưng lại cho ta thấy một bài học vô cùng sâu sắc về sự giản dị, gần gũi và tình yêu bao la của Bác đối với tất cả mọi người. Đặc biệt, câu chuyện chính là lời dạy, là bài học ý nghĩa với những người làm việc tại các cơ quan nhà nước cần luôn giản dị, gần dân, quan tâm nhân dân, không được quan liêu, hạch sách. Câu chuyện cũng chính là lời Bác dạy, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước

dân, phải chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cán bộ phải gần dân, hiểu tâm tư, nguyện vọng của dân, tránh tư tưởng quan liêu, xa dân.

Trong muôn vàn tình yêu thương Bác dành cho nhân loại, có một tình yêu bao la, đặc biệt dành cho thanh niên. Bác từng nói “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Theo Người, đoàn viên, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, đất nước thịnh hay yếu, suy hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Nhưng thanh niên cũng là độ tuổi còn bồng bột, hiếu thắng, thiếu chín chắn trong suy nghĩ, ham thích những điều mới lạ.... Bác nhấn mạnh, thanh niên, thế hệ trẻ cần được quan tâm hơn rất nhiều giống như chú cá “gáy đỏ” trong ao cá của Bác trong câu chuyện “tấm lòng của bác đối với thanh niên”.

Câu chuyện “Chiếc cốc thủy tinh đựng hoa ở nhà sàn” cũng để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc về nghị lực của Bác. Bác thường nói, hút thuốc lá là thú vui duy nhất của Bác nhưng đến năm 1966, do sức khỏe của Bác ngày một yếu nên các bác sĩ đã đề nghị Bác nên bỏ thuốc lá. Bác nói “Bác hút thuốc từ lúc còn trẻ, nay đã thành thói quen, bỏ thì tốt, nhưng không dễ, các chú phải giúp Bác bỏ tật xấu này”. Mặc dù Bác đã nghiện thuốc lá từ ngày còn trẻ, thế mà chỉ trong vòng hơn một tháng, Bác đã bỏ được thuốc. Câu chuyện kể trên cho thấy nghị lực phi thường, đức tính kiên trì của Bác. Qua đó, để chúng ta rút ra bài học, trong cuộc sống, trong học tập và lao động... chúng ta phải có một nghị lực, quyết tâm cao để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Đoàn Đổ từ năm 1956. Nó còn có ý nghĩa như một
việc nghiên cứu không chỉ về Chủ tịch Hồ Chí Minh
còn về Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

CHIẾC CỐC THỦY TINH ĐỰNG HOA Ở NHÀ SÀN



Trong ngôi Nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Phủ Chủ tịch có nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến
cuộc đời, sự nghiệp và những sinh hoạt đời thường của
Người. Một trong số đó là chiếc cốc đựng hoa đặt trên
bàn làm việc tại tầng 2 Nhà sàn gỗ mà sinh thời Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã dùng.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu về hiện vật này, dựa vào nội
dung ghi trong Cuốn sổ kiểm kê bước đầu của Khu Di tích
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và lời kể của các
nhân chứng là những đồng chí có vinh dự phục vụ trực tiếp
Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thông tin cho thấy: Sinh thời

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu thiên nhiên và thích nơi ở của
rừng bèo vào thiên nhiên, Người yêu thích cây xanh và các
loại hoa thơm. Trước Nhà sàn, Người cho trồng hàng rào
cây bụt. Mảnh đất nhỏ trước sân trồng: hoa nhài, hoa mộc,
hoa dạ hương, hoa soi... Những bông hoa có hương thơm
hình dẹt và gần gũi này thường được ngắt để vào chiếc cốc
thủy tinh nhỏ đặt trên bàn làm việc tại tầng 2 Nhà sàn gỗ.

Hàng ngày, đồng chí được giao nhiệm vụ đọc báo và
bản tin cho Bác nghe, khi lên Nhà sàn thường đi qua các
khóm hoa vườn. Có hôm những bông hoa này vẫn chưa
nở, nhưng đồng chí vẫn ngắt mấy bông cho vào túi ngực
khi đọc báo cho Bác nghe xong thì hoa để trong túi có
nhiệt độ ấm nên đã nở, đồng chí mới lấy ra bỏ vào cốc
thay cho những bông hoa được hái từ hôm trước, hoa tỏa
hương thơm ngát cả căn phòng. Chiếc cốc đựng hoa đặt
trên bàn làm việc tại tầng 2 Nhà sàn không có ngay từ khi
khánh thành ngôi Nhà sàn gỗ (ngày 17-5-1958), nó chỉ
xuất hiện cùng với sự kiện Bác Hồ bỏ thuốc lá.

Năm 1966, sức khỏe của Bác đã yếu hơn trước, Bác
ho nhiều nên các bác sĩ đã đề nghị Người nên bỏ thuốc lá.
Bác đồng ý mặc dù Người đã nghiện thuốc từ ngày còn
trẻ khi bốn ba nơi đất khách quê người để tìm đường cứu
nước, cứu dân, phần vì nhớ nhà, nhớ quê hương, phần vì
phải đối phó với mạng lưới mật thám dày đặc ngày đêm
bủa vây, bám đuôi theo Người. Để phát hiện ra chúng,
nhiều lần Người phải giả vờ dừng lại chậm lừ ra chúng,
để có thời gian quay đi quay lại quan sát thật nhanh đôi
tượng rồi tìm cách cắt đuôi, hút mồi đàm nghịen, nghịen
rồi khó bỏ. Sau này về nước công việc nhiều, đặc biệt

Gắn liền với sự giản dị của Bác là hình ảnh về “Đôi dép cao su” luôn đồng hành cùng Bác trong suốt cuộc đời của Người từ các con đường lên chiến khu, ra mặt trận, khi về thăm đồng bào và cả khi Người dự các cuộc họp lớn, đi công tác nước ngoài... Mặc dù đi nhiều, dép của Bác đã “vết cả đế, quai bị tuột, đóng đinh găm quai nhiều lần mà vẫn tuột” nhưng Bác vẫn không chịu thay đôi dép mới, Người nói “giờ mua đôi dép khác là không cần thiết, vẫn dùng được sao vất đi, dân ta còn nghèo, mỗi người kể cả Chủ tịch nước cũng phải tiết kiệm”. Qua câu chuyện về “Đôi dép cao su” của Bác chúng ta học được lối sống giản dị, tiết kiệm, dù là Chủ tịch nước nhưng Người luôn giản dị, trong sạch, cả đời không xa xỉ. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về tâm đức, suốt đời Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, “cả cuộc đời rất thanh cao không gợn chút riêng tư”. Bác là tấm gương sáng ngời để chúng ta học tập và noi theo.

Cuốn sách “Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn” là cuốn sách rất hay và ý nghĩa. Với tập hợp 70 câu chuyện ngắn gọn, giản dị kể những chuyện nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của Bác nhưng qua từng trang sách lại mang lại cho chúng ta những bài học vô cùng to lớn về những phẩm chất tốt đẹp như: sự giản dị, tình yêu thương bao la đối với tất cả mọi người, sự cần cù, kiên nhẫn, kỉ luật, tiết kiệm, sự liêm chính, lòng dũng cảm, sự nỗ lực, bình tĩnh, tự tin, lạc quan và kiên cường.....

Mỗi câu chuyện nhỏ trong sách kể về Người đều ẩn chứa những bài học sâu sắc về cuộc sống, mang lại cho tôi những bài học ý nghĩa để bản thân tôi và các đọc giả xây dựng nhân cách, đạo đức, lý tưởng cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng cuộc đời và sự nghiệp của Người đã để lại cho nhân loại di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng, đạo đức, phong cách, tâm hồn, trí tuệ của Người vẫn còn sống mãi, soi rọi con đường đi của cả dân tộc. 53 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác ra đi nhưng hình ảnh, những lời căn dặn, những bài học lớn lao từ cuộc đời của Người vẫn còn mãi và nguyên vẹn giá trị. Giờ đây, thế hệ trẻ được nghe kể chuyện về Bác, những câu chuyện giản dị, đời thường nhưng thấm đậm giá trị nhân văn để mỗi khi ta soi vào đấy thấy tâm hồn ta trong sáng hơn, hành vi của ta tốt đẹp hơn và con người ta tiếp thu được những giá trị cao hơn.

Và nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống giản dị của Bác, về những lời dạy của Bác, cảm nhận tình yêu bao la của Bác, về ý chí và nghị lực của Bác thì hãy tìm đọc cuốn sách “Mỗi câu chuyện nhỏ, một bài học lớn” của tập thể tác giả là cán bộ của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm và biên soạn, do nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản nhé. Mỗi trang sách bạn đọc, mỗi câu chuyện kể về Bác cũng chính là món quà ý nghĩa mà tập thể tác giả đã sắp xếp, chọn lọc gửi đến đọc giả, để chúng ta có thể hiểu về cuộc đời, về tư tưởng, đạo đức, phong cách và lối sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.



Phòng trưng bày các dụng cụ y tế đã được
 chữa bệnh cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời
 ngày 24-8-1969 đến ngày 2-9-1969. Đó là các thiết
 cần thiết cho một phòng hồi sức cấp cứu, hiện đã
 bấy giờ. Phần lớn các thiết bị được nhập từ nước
 như: máy thở tự động PO-2, máy quang kế ngạn từ
 từ Liên Xô; máy hút dịch XQ-30b, ống nghe tim phổi
 từ Trung Quốc; máy kích thích và phá rung tim M
 máy chụp Xquang YAMOTO nhập từ Nhật; đèn
 mắt, giường bệnh nhập từ Cộng hòa Dân chủ Đức, v.v.
 Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, các thiết
 bị đã được đưa về Viện Quân y 108 để phục vụ
 chữa bệnh cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
 các chiến sĩ quân đội và nhân dân. Sau một thời gian
 giữ tại kho trang thiết bị y tế của Viện Quân y 108,
 1995, những dụng cụ y tế này đã được bàn giao cho
 Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để
 quản và phát huy tác dụng.

Năm 2009, nhân kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch
 Hồ Chí Minh về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch và 40 năm
 các thiết bị y tế, Khu Di tích đã mở cửa phòng trưng bày
 Minh những ngày cuối đời để phục vụ khách tham quan
 trong nước và quốc tế. Tham quan phòng trưng bày, người
 xem cảm nhận đầy đủ hơn về sự quan tâm và lòng kính yêu
 Nhà nước cũng như tình cảm, trách nhiệm của Đảng và
 vô hạn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với
 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt
 Nam, người bạn lớn của nhân loại.

VƯỜN RAU, AO CÁ CỦA BÁC



Bác Hồ cuốc đất trồng rau trong vườn Phủ Chủ tịch

Cuộc sống ở Việt Bắc rất khó khăn và gian khổ. Tuy
 vậy, dù bận đến đâu Bác cũng không quên nhắc nhở,
 động viên các cán bộ tích cực tăng gia sản xuất để cải
 thiện đời sống, giảm bớt khó khăn. Ngày ngày, sau giờ
 làm việc lại thấy Bác đi tăng gia. Quanh khu vực Bác ở,
 mấy luống rau xanh, vài gốc bầu bí mọc lên là niềm vui,
 nguồn thức đầy anh em cùng làm theo Bác. Rau của Bác
 và các đồng chí cán bộ trồng tốt, nhiều khi ăn không hết,
 Bác lại nhắc đem sang tặng các cơ quan bên cạnh.

Khi về sống giữa Thủ đô, Bác vẫn giữ nếp quen lao động.