

Kiên Giang, ngày tháng 8 năm 2022

BÀI DỰ THI
“Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022

Họ và tên thí sinh: LA MINH NHÒA.

Cấp bậc: Đại úy

Năm sinh: 02/10/1992.

Chức vụ: Đội trưởng Tham mưu Hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp.

Đơn vị công tác: Đồn Biên phòng Thổ Châu - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Địa chỉ: Ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Số điện thoại: 0398 339 122

Tiêu đề bài dự thi:

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH NHỊP ĐẬP TRONG TRÁI TIM TÔI

“Nhu có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng
Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông
Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam Hồ Chí Minh”.

Đó là những câu hát trong bài hát “Nhu có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc vô cùng ý nghĩa mừng ngày giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (30/4/1975), mở ra một trang sử mới của nước nhà sau hơn một thế kỷ bị thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời ca ngợi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thuở bé tôi đã được nghe trên chiếc đài ra-đi-ô của cha, qua những câu hát ru của mẹ. Tôi không biết tại sao mỗi lần nghe bài hát ấy trong lòng tôi, trái tim tôi như rạo rực hẳn lên, có một điều gì đó rất khó diễn tả. Tôi thường hay hỏi cha tôi “Bác Hồ là ai ?” Cha tôi chỉ trả lời “Bác Hồ là người có công rất to lớn để đất nước mình được hòa bình, độc lập như bây giờ, lớn lên rồi con sẽ hiểu”. Khi cấp sách đến trường điều đầu tiên tôi biết về Bác qua “5 điều Bác Hồ dạy” đó là bài học vỡ lòng đầu tiên tôi được học về Bác Hồ”. Theo dòng thời gian, qua những trang sách lịch sử, lời kể của các thầy giáo, cô giáo tôi biết đến những công ơn vô cùng to lớn của Bác Hồ ngày một càng nhiều hơn. Tôi cảm thấy thật may mắn và tự hào khi sinh ra và lớn lên trên quê hương Việt Nam. Một dân tộc Việt Nam anh hùng đã trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc nhưng không thể đồng hóa, trải dài theo lịch sử là sự xâm lăng của giặc phương Bắc nhưng không thể khuất

phục, đánh bại bởi 2 cường quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; Quê hương đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người anh hùng kính yêu của dân tộc, một Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã đưa dân tộc Việt Nam từ kiếp nô lệ lên vị thế làm chủ đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã và đang là tượng đài bất diệt, là niềm tin, lý tưởng sống, nhịp đập trong trái tim tôi, là động lực thôi thúc tôi phải luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống trở thành một người có ích cho xã hội.

Qua những kiến thức về lịch sử tôi đã được học trên ghế nhà trường và những quyển sách viết về Bác Hồ tôi đã được đọc. Trong đó có quyển sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước” của Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2014, của nhiều tác giả, đây là quyển sách viết về cuộc đời cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà tôi cảm thấy tâm đắc nhất. Quyển sách gồm 04 phần, 1139 trang, tập hợp 115 bài viết của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Giáo sư tiến sĩ, Phó giáo sư tiến sĩ, Tiến sĩ ... trong Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 6/2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Giới thiệu quyển sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước” đến cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Trong dịp Hướng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.

Khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, không có từ ngữ nào để diễn tả được hết sự cống hiến vĩ đại, công lao vô cùng to lớn, đấu tranh không biết mệt mỏi của Người vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, không chỉ của dân tộc Việt Nam mà còn cho tất cả các dân tộc bị đô hộ, áp bức, bóc lột trên toàn thế giới. Cũng không có từ ngữ nào thể hiện hết lòng biết ơn vô hạn của mỗi con người Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyển sách cung cấp cho độc giả những sự kiện trọng đại của Hành trình vĩ đại, những thông tin tư liệu khá đầy đủ về quê hương, gia đình, tuổi niên thiếu của Nguyễn Sinh Cung, những năm tháng miệt mài trao dồi tri thức, từ đó hình thành trí tuệ, ý chí, khát vọng ra đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Làm rõ nét các chặng đường gian nan của cuộc Hành trình vĩ đại 30 năm bôn ba khắp các Châu lục, qua hàng chục nước, vừa lao động, học tập, nghiên cứu, vừa hoạt động cách mạng tìm đường cứu nước, kiên trì chiến đấu đầy bản lĩnh và trí tuệ để bảo vệ con đường giải phóng dân tộc Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. Từ những giá trị lịch sử của cuộc Hành trình cứu nước của Bác Hồ, các bài viết đã thể hiện tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta “Vững bước theo con đường Bác Hồ đã chọn”. Trong bối cảnh lịch sử đất nước bị các nước đế quốc xâm lược, nhân dân ta phải sống trong cảnh cơ cực, bần hàn, bị áp bức, bóc lột. Bằng trí tuệ thiên tài và nhạy cảm Bác Hồ đã phân tích sâu sắc những con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của các bậc tiền bối cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Châu Trinh, tuy hết sức khâm phục tinh thần yêu nước đó, nhưng Bác Hồ không tán thành con đường cứu nước của hai cụ. Cụ Phan Châu Trinh chỉ yêu cầu người Pháp thực hiện cải cách..., “*chẳng khác gì đến xin giặc rủ lòng thương*”; cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp ta đuổi Pháp, thật là nguy hiểm, chẳng khác gì “*đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau*”. Khát khao, mong muốn xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước ngày 05/6/1911, bắt đầu hành trình cứu nước gian nan, ý chí, nghị lực kiên cường. Trong hành trình ấy, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính Người đã tìm đến Chủ nghĩa Mác-Lê nin, vũ khí tư tưởng sắc bén của giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó Người đã nhận ra chân lý vĩ đại: Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Người nói “*Chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ*”¹. Người là hiện thân của con đường hình thành và sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930), con đường cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi cách mạng của Việt Nam, từ khi có Đảng lãnh đạo dân tộc ta đã giành từ thắng lợi này đến thắng khác. Cách mạng Tháng Tám thành công mốc son lịch sử chói lọi, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 02/9/1945, Người đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, đại thắng Mùa xuân năm năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30/4/1975) giải phóng hoàn toàn Việt Nam thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ hòa bình, độc lập, công cuộc xây dựng phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các bài viết trong quyển sách đã đi sâu nghiên cứu về hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, bằng lòng nồng nàn yêu nước, thông qua nghiên cứu lý luận kết hợp với khảo sát thực tế, Người đã tiếp nhận thế giới quan, phương pháp luận mới là chủ nghĩa Mác-Lênin. Đó là phát triển nhận thức từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm ra con đường cách mạng phù hợp

với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Đó là công hiến vĩ đại của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh tư duy cách mạng độc lập, tự chủ và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng nhiều luận cứ khoa học, các bài viết phân tích làm sáng tỏ quá trình hoạt động, công hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò người dẫn đường, người lãnh đạo, đưa cách mạng nước ta đến thành công, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc “*Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội*”. Có thể khẳng định rằng, con đường Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn là đường duy nhất đúng đắn, đó là con đường phát triển đất nước phù hợp với quy luật và xu thế của thời đại. Các bài nghiên cứu trong quyển sách một lần nữa khẳng định giá trị thời đại của con đường cách mạng, triết lý phát triển Việt Nam mà Bác Hồ đã lựa chọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và xu thế phát triển chung của nhân loại, đồng thời qua đó khẳng định giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hơn 100 năm đã trôi qua, kể từ ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhưng những ý nghĩa to lớn của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự sâu sắc. Những bài nghiên cứu của các Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của các tác giả trong quyển sách vô cùng sâu sắc, ý nghĩa lịch sử và giá trị khoa học. Để hiểu rõ hơn về Hành trình cứu nước vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự nghiệp con đường cách mạng, sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê nin vào bối cảnh cách mạng Việt Nam của Người, những kết tinh hình thành, tạo nên những giá trị trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ mai sau, toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân ta vững bước trên con đường Bác Hồ đã chọn. Kính mời quý độc giả tìm đọc quyển sách “**CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC**” của Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Khép lại quyển sách động lại trong tôi là thán phục vô cùng về ý chí, nghị lực, kiên cường, bất khuất vĩ đại của Người, lòng biết ơn sâu sắc vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Những dòng lịch sử trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thêm động lực phấn đấu, ý chí quyết tâm, nhiệt huyết, công hiến, xung kích, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Lý tưởng ấy đã giúp tôi phấn đấu trở thành người quân nhân cách mạng, vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Cộng sản Việt Nam, là người chiến sỹ Bộ đội Biên phòng công tác ở nơi biên giới hải đảo, nơi đầu sóng ngọn gió, đảo Thổ Chu tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc. Góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh Biên giới Quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo nói riêng. Bản thân luôn lấy quan điểm “*Sống và làm việc theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại*” làm phương châm phấn đấu và rèn luyện. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định trên con đường Bác Hồ đã chọn. Không ngừng ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt “*dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm*” cầu thị, tiến bộ. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng “*Cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư*”, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh. Gương

mẫu chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ra sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Luôn nêu cao tính tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi sai trái, tiêu cực trong và ngoài đơn vị. Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong sáng với đồng chí, đồng đội và với quần chúng Nhân dân. Không ngại khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển, để xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tặng cho lực lượng Bộ đội Biên phòng:

“Non xanh nước biếc trùng trùng
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngừng gian lao.
Núi cao sự nghiệp càng cao
Biển sâu chí khí ta so vào càng sâu,
Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.²



Quyển sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh Hành trình tìm đường cứu nước”.

Quyển sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh Hành trình tìm đường cứu” là hành trang quý báu của truyền thống yêu nước, ý chí, nghị lực kiên cường, tinh thần lao động, học tập, sáng tạo, nghiêm túc để tôi noi theo Người. Câu hỏi thuở bé “Bác Hồ là ai?” và câu trả lời “lớn lên rồi con sẽ hiểu”, và thật sự khi lớn lên rồi ai cũng sẽ hiểu. Nhưng có lẽ những gì về Bác Hồ vĩ đại tôi được biết, được tìm hiểu còn quá ít so với những gì Bác Hồ đã làm, đã để lại cho dân tộc Việt Nam và cả thế giới. Có đọc, có tìm hiểu hết cả cuộc đời này cũng không hết những di sản đồ sộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để ngàn đời con cháu đất Việt mai sau. Nhưng từng ấy cũng là động lực vô cùng to lớn để bản thân tôi không ngừng cố gắng mỗi ngày và đã từ rất lâu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nhịp đập trong trái tim tôi.

Chú thích:

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, trang 128. Được trích dẫn trong bài viết “Tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập và chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác Hồ đã lựa chọn” của cố Tổng Bí thư Đỗ Mười.

2. Lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho lực lượng Công an nhân dân vũ trang tại Đại hội Chiến sĩ thi đua Công an nhân dân vũ trang lần thứ nhất ngày 02/3/1962, nay là Bộ đội Biên phòng.