

**CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”
NĂM 2022**

Họ và tên: Phạm Văn Ngoan

Ngày sinh: 25/09/1989

Chức vụ: Giáo viên Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác: Trường TH Thị trấn Kinh Cù, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

SĐT: 0706951206

Email: phamngoan250989@gmail.com

Tác phẩm dự thi: “*Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân*” - Tác giả: Đỗ Hoàng Linh - Nhà xuất bản: Văn hóa-Thông tin

Kính thưa Ban Tổ chức Cuộc thi cùng quý bạn đọc thân mến! D.Minton đã nói: “Cuốn sách tốt là tác phẩm cực kì quý giá do trí tuệ cao cả của con người tạo nên. Nó dường như được ướp lại, được giữ gìn một cách thiêng liêng như kho báu đối với cuộc sống”. Quả thật, sách rất quan trọng đối với cuộc sống con người. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mọi thời đại của chúng ta.

Các bạn đã từng nghe câu hát:

“Tháp mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”.

Vâng, câu hát ấy ca ngợi Chủ tịch hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Nam mới, Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng, việc giáo dục nêu gương, trước hết là nêu gương những anh hùng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - một trong những anh hùng vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người không chỉ là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam”, mà còn là chiến sĩ

quốc tế lỗi lạc, góp phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới. Cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo để rèn luyện, phấn đấu.

Từ trước đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và qua mỗi lần xuất bản, “cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của Người được tái hiện với nhiều tư liệu mới, nhiều khám phá giá trị giúp cho nhân dân ta và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tư tưởng, lý luận, đạo đức, phong cách của một lãnh tụ “thẻ phách đã mất mà tinh anh muôn thưở vẫn còn”.

Đến với Cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách” năm 2022, tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách có tựa đề là: **“*Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân*”** do Đỗ Hoàng Linh biên soạn và được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin phát hành năm 2009.



Kính thưa ban tổ chức cuộc thi cùng quý bạn đọc thân mến!

Cuốn sách **“*Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân*”** là một tập sách dày 403 trang, khổ 25 x 20,5 cm. Nhìn vào trang bìa, ta thấy ngay tiêu đề quyển sách

hiện lên trên nền màu trắng xám là dòng chữ màu đỏ “Hồ Chí Minh”, bên phải là dòng chữ màu vàng “Hành trình 79 mùa xuân”, nổi bật bên trái là tấm ảnh Bác Hồ làm việc tại giàn hoa Phủ chủ tịch (4/1957). Phía dưới là kí hiệu và tên nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Mặt sau của quyển sách, nhà xuất bản giới thiệu 4 tác phẩm viết về Hồ Chí Minh của cùng một tác giả.

Nội dung cuốn sách gồm 8 phần:

- Phần 1: [Giai đoạn 1890 – 1911](#)
- Phần 2: [Giai đoạn 1911 – 1941](#)
- Phần 3: [Giai đoạn 1945 – 1946](#)
- Phần 4: [Giai đoạn 1946 – 1954](#)
- Phần 5: [Giai đoạn 1955 – 1968](#)
- Phần 6: [Bản di chúc lịch sử](#)
- Phần 7: [Vô cùng thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại](#)
- Phần 8: [Vị anh hùng dân tộc vĩ đại](#)

Nội dung của từng phần, từng giai đoạn đều mang một ý nghĩa giáo dục to lớn đối với dân tộc ta. Mời bạn đọc tìm hiểu sơ qua thời thơ ấu và thanh niên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phần I là giai đoạn 1890 – 1911 từ trang 7 đến trang 20.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 05 năm 1890 tên thật là Nguyễn Sinh Cung, tự là Tất Thành. Quê nội là làng Kim Liên (tên Nôm là làng Sen). Người được sinh ra ở quê ngoại là làng Hoàng Trù (tên Nôm là làng Chùa, nằm cách làng Sen khoảng 2 km) và sống ở đây cho đến năm 1895. Thân phụ của Bác là một nhà nho tên là Nguyễn Sinh Sắc, từng đỗ phó bảng. Thân mẫu là bà Hoàng Thị Loan. Bác có một người chị là Nguyễn Thị Thanh, một người anh là Nguyễn Sinh Khiêm (tự Tất Đạt, còn gọi là Cả Khiêm) và một người em trai mất sớm là Nguyễn Sinh Nhuận.

Đầu năm 1910, Nguyễn Tất Thành vào đến Phan Thiết. Người dạy chữ Hán và chữ Quốc ngữ cho học sinh lớp ba và tư tại trường Dục Thanh của Hội Liên Thành. Tại đây, Người theo học trường Bá Nghệ là trường đào tạo công nhân hàng hải và công nhân chuyên nghiệp cho xưởng Ba Son. Ở đây, Người học được 3

tháng. Sau đó Người quyết định sẽ tìm một công việc trên một con tàu viễn dương để được ra nước ngoài.

Mời bạn cùng tôi tìm hiểu hành trình tìm đường cứu nước của Người ở trang 22 đến trang 150.

Ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Người lấy tên Văn Ba, lên đường sang Pháp với nghề phụ bếp trên chiếc tàu buôn của Pháp. Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Tất Thành đã đến nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ nghiên cứu và học hỏi để quyết định con đường cứu nước.

Ngày 19 tháng 6 năm 1919, Nguyễn Tất Thành đã mang tới Hội nghị Hòa Bình Versailles bản yêu sách của nhân dân An Nam được ký tên chung là Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 07 năm 1920 qua báo Nhân đạo (L'Humanité) Pháp, Nguyễn Ái Quốc được đọc Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa ở trang 38. Người xúc động viết: *“Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”*.

Năm 1922, ông cùng một số nhà cách mạng thuộc địa lập ra báo Le Paria (Người cùng khổ), làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, nhằm tố cáo chính sách đàn áp, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc nói chung và thực dân Pháp nói riêng. Tác phẩm *"Bản án chế độ thực dân Pháp"* bằng tiếng Pháp (Procès de la colonisation française) do Nguyễn Ái Quốc viết được xuất bản năm 1925, đã tố cáo chính sách thực dân tàn bạo của Pháp và đề cập đến phong trào đấu tranh của các dân tộc thuộc địa.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô tới Quảng Châu, lấy tên là Lý Thụy, làm phiên dịch trong phái đoàn cố vấn của chính phủ Liên Xô bên cạnh Chính phủ Trung Hoa Dân quốc.

Năm 1925, ông thành lập tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội ở Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá Mác-Lê-nin vào Việt Nam. Cuốn Đường Kách mệnh, mà ông là tác giả, tập hợp các bài giảng tại các lớp huấn luyện chính trị của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, được xuất bản năm 1927.

Cùng năm 1925, ông tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông, do Liêu Trọng Khải, một cộng sự thân tín của Tôn Dật Tiên, làm hội trưởng và ông làm bí thư. Do Tưởng Giới Thạch khủng bố các nhà cách mạng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, ông rời Quảng Châu đi Hương Cảng, rồi sang Liên Xô. Tháng 11 năm 1927, ông được cử đi Pháp, rồi từ đó đi dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại Brussel, Bỉ.

Mùa thu 1928, ông từ châu Âu đến Xiêm La, với bí danh Thầu Chín để tuyên truyền và huấn luyện cho Việt kiều tại Xiêm. Cuối năm 1929, ông rời khỏi Vương quốc Xiêm La và sang Trung Quốc.

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long thuộc Hương Cảng, ông thống nhất ba tổ chức đảng cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam .

Năm 1931, dưới tên giả là Tống Văn Sơ (Sung Man Ch'o), Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam với ý định trao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Nhưng sau đó nhờ sự biện hộ và giúp đỡ tận tình của luật sư Frank Loseby, Tống Văn Sơ được thả ngày 28 tháng 12 năm 1932. Ông đi Thượng Hải rồi bí mật quay trở lại Liên Xô.

Ông đến Moskva vào mùa xuân năm 1934. Với bí danh Lin, Nguyễn Ái Quốc học ở Trường Quốc tế Lenin (1934-1935). Ông dự Đại hội lần thứ 7 Đệ Tam Quốc tế (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 1935) với vai trò quan sát viên.

Mùa đông năm 1938, Bác trở lại Trung Quốc. Trong vai thiếu tá Bát Lộ quân Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc đến công tác tại văn phòng Bát Lộ quân Quế Lâm, sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc.

Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường giải phóng dân tộc, ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc. Vượt qua cột mốc biên giới 108, Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí về đến xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Người bắt đầu sống và làm việc tại hang Cốc Bó, bản Pác Bó, tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu.

Quý bạn đọc thân mến! Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển theo con đường xã

hội chủ nghĩa thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Người trở nên hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh luôn là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thách thức, khó khăn để tiến lên.

Riêng tỉnh Hậu Giang của chúng ta hôm nay cũng không ngừng nỗ lực và phấn đấu, xây dựng và mở rộng thêm các công trình đô thị để tạo nên một bộ mặt mới cho Tỉnh nhà. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một nhiệm vụ rất quan trọng để mọi cán bộ đảng viên, giáo viên, công nhân viên và quần chúng nhân dân khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; đấu tranh, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Hơn thế nữa, là một giáo viên chúng ta phải không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Vì có như thế, chúng ta mới có thể xây dựng được con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa có nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng và có lối sống văn minh.

Đọc quyển sách **“*Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân*”** như làm sống mãi trong lòng các thế hệ hình ảnh của một vị cha già, một vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc.

Quyển sách được bán ở tất cả các nhà sách trên toàn quốc hoặc có trong các thư viện trường học nói chung. Riêng thư viện trường Tiểu học Thị trấn Kinh Cùng luôn sẵn sàng phục vụ quý bạn đọc.

Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe Ban Tổ chức Cuộc thi cùng quý bạn đọc và các bạn đồng nghiệp. Chúc Cuộc thi thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào!