

CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
CHỦ ĐỀ: “BÁC HỒ - NIỀM TIN YÊU QUA TỪNG TRANG SÁCH”
NĂM 2022



BÀI THI GIỚI THIỆU SÁCH
“NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
GIẢI ĐOẠN 1954-1969” TẬP 1
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT



NGƯỜI DỰ THI: BÙI NHẬT KHOA

Vĩnh Long, tháng 7 năm 2022

BÀI THI GIỚI THIỆU SÁCH
“NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
GIẢI ĐOẠN 1954-1969” TẬP 1
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Họ và tên: Bùi Nhật Khoa

Địa chỉ liên hệ: Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Đơn vị công tác: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

Số điện thoại: 0919160560

Email: nhatkhoa1991@gmail.com



Hình 1. Cá nhân với Ấn phẩm

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ÁN PHẨM

1. Tên Án phẩm

“Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969” tập 1.



2. Tác giả, Nhà xuất bản

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách “*Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969*” gồm 3 tập: Tập 1 (1954-1958), Tập 2 (1959-1964), Tập 3 (1965-1969).

3. Năm xuất bản

Xuất bản vào tháng 12 năm 2020, số trang của Tập 1: 583 trang

II. NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA ÁN PHẨM

1. Nội dung

Chủ tịch Hồ Chí Minh là niềm tin, niềm kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam. Người là lãnh tụ thiên tài, là nhà tư tưởng, nhà lý luận kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước; cả cuộc đời và sự nghiệp của Người

là tấm gương sáng cho toàn Đảng, toàn dân ta học tập và noi theo. Đó là tấm gương tận trung với nước, tận hiếu với dân, suốt đời phấn đấu hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài để tìm đường cứu dân tộc, năm 1941, Người về nước, trực tiếp chỉ đạo cuộc đấu tranh của Nhân dân ta nhằm lật đổ sự thống trị của thực dân đế quốc, phong kiến, giành lại độc lập, tự do, dân chủ cho Nhân dân với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh có hoạt động đối nội và đối ngoại vô cùng phong phú và đa dạng, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 12/1954 đến tháng 9/1969. Trên cương vị là Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Người đã lãnh đạo Nhân dân ta hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá, đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam - Bắc để thống nhất nước nhà, mở rộng và củng cố tình đoàn kết quốc tế với các nước láng giềng.

Trong suốt hành trình vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong những nơi gắn bó lâu nhất đối với Người và cũng là một trong số ít di tích còn giữ được nguyên gốc. Những di sản vật thể và phi vật thể lưu giữ nơi đây là bằng chứng chân thực, sinh động về cuộc đời của một Lãnh tụ vĩ đại, là một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tại Phủ Chủ tịch, Bác thường xuyên viết thư, viết báo, thảo các văn bản, ký các sắc lệnh, dự các kỳ họp, tiếp khách, gặp gỡ cán bộ, Nhân dân,...

Sách *“Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969”* tập 1 ghi lại những sự kiện, câu chuyện, quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1958.

2. Giá trị của Ấn phẩm

Sách là kết quả của quá trình khảo sát, sưu tầm, thống kê toàn bộ các tư liệu (sự kiện, hồi ký, chuyện kể,...) liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954-1958 từ nhiều nguồn dữ liệu tin cậy, khoa học, chính xác, có giá trị lịch sử và nội dung tuyên truyền cao.

Đây là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; đã cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn toàn diện về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sách còn là nguồn dữ liệu quan trọng, thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giai đoạn Người sống và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch.

Sách đã trở thành nguồn sử liệu vô giá để nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và cống hiến cả đời mình cho Tổ quốc, cho Nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý cho nhân loại.

Đặc biệt, hiện nay cả nước đang ra sức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* nên Sách là tài liệu thiết thực giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những công hiến to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và đối với phong trào cách mạng thế giới nói chung.

III. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ CỦA ÁN PHẨM ĐỐI VỚI BẢN THÂN

1. Bài học về đạo đức cách mạng của Bác

- Ngày 02 tháng 9 năm 1956, *“Người kêu gọi toàn dân ta phải đoàn kết rộng rãi hơn nữa trong Mặt trận Tổ quốc.*

Cán bộ phải đoàn kết nhất trí, giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính; kiên quyết chống quan liêu, tham ô, lãng phí; hết lòng hết dạ phục vụ Nhân dân; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Chính phủ và pháp luật của Nhà nước.”

- Trích trang 198.

- Ngày 4 tháng 01 năm 1958, *“Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Duy Hưng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kể lại: Trong buổi nói chuyện, Bác đã nhắc đến trách nhiệm của các đại biểu:*

- *Nhiệm vụ của các đại biểu là gì? Là đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời phải truyền đạt chính sách của Đảng và Chính phủ đến Nhân dân. Nói chung trách nhiệm là:*

- *Làm cái gì có lợi cho dân,*
- *Chống cái gì có hại cho dân,*

Muốn thế phải:

- *Gần gũi Nhân dân,*
- *Thật thà quan tâm đến đời sống của Nhân dân.*

Bác còn nói thêm: Các đại biểu phải gương mẫu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Cán bộ không phải là những ông quan cách mạng, mà là đày tớ của Nhân dân.” - Trích trang 409.

Sau khi đọc những trang sách viết về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh, cá nhân đã học tập và vận dụng vào trong công tác ở những khía cạnh sau đây:

Cần: là cần cù, siêng năng, chăm chỉ. Cá nhân luôn cố gắng cần cù, siêng năng nghiên cứu những phương pháp dạy học mới nhằm phát huy được năng lực phẩm chất của người học. Dù dạy ở môi trường GDTX nhưng cá nhân luôn phấn đấu để tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, không nản chí khi học sinh lười, không hiểu bài. Đầu tư chuyên môn để nâng cao chất lượng bài dạy.



Hình 2. Cá nhân nghiên cứu Ấn phẩm

Kiệm: là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi và không phải là bủn xỉn. Bản thân luôn có ý thức tiết kiệm thời gian và tiền bạc của học sinh, cơ quan. Cá nhân luôn thực hiện đúng, đủ ngày giờ công, lên lớp đúng giờ, ra lớp đúng tiết; luôn có ý thức tiết kiệm và hướng dẫn học sinh thực hành tiết

kiệm bằng những việc làm cụ thể như: tắt đèn, quạt khi không sử dụng; chỉ mở 50% van vòi nước khi sử dụng; tiết kiệm thời gian thông qua việc tận dụng triệt để thời gian để học tập, nghiên cứu kiến thức mới;...

Liêm: luôn giữ sự trong sạch, liêm khiết, không tham lam, luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân, không tham địa vị. Cá nhân luôn công bằng trong đánh giá học sinh, luôn tôn trọng Phụ huynh và lắng nghe học sinh.

Chính: là không tà, phải thẳng thắn, đứng đắn. Bản thân luôn giữ đúng phẩm chất, đạo đức của Nhà giáo. Trong giảng dạy, cá nhân luôn định hướng học sinh phải rèn luyện cho mình tính tự lập, sống đúng, không gian dối trong thi cử và trong cuộc sống. Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, cá nhân đã phát động mô hình: “*Em dám nói*” để học sinh nhận lỗi khi mình làm sai. Qua mô hình đã rèn luyện được cho học sinh kỹ năng nhận lỗi, chịu trách nhiệm và rút kinh nghiệm.

Cá nhân luôn cố gắng thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói đi đôi với làm. Đối với mình, không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi khuyết điểm của bản thân, phải làm tốt công tác phê bình và tự phê bình. Đối với đồng nghiệp, bản thân phải giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà. Đối với học sinh phải luôn khoan dung, độ lượng. Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên tắc “*dĩ công vi thượng*”, đặt lợi ích của tập thể lên trên hết. Luôn yêu thương và sẵn sàng hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.



Hình 3. Cá nhân nhận Giấy khen của Trung ương Đoàn cuộc thi “Mang Tết về nhà”

2. Bài học về lối sống giản dị của Bác

- Ngày 19 tháng 7 năm 1956, “*Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu báo chí Khmer Campuchia) đang ở thăm nước ta. Người tặng Đoàn một củ khoai lang to do một thanh niên nông dân ngoại thành Hà Nội vừa biếu Người.*” - Trích trang 177.

- Tháng 7 năm 1956, “*Chiều tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp và xem phim với học sinh miền Nam tại Phủ Chủ tịch.*”

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, nguyên Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu vật tư - điện ảnh, Học sinh miền Nam Trường Nguyễn Trãi, Hà Nội kể lại: Chúng tôi đang đợi đại diện Ban Thống nhất đến, thì bỗng từ lối mòn khuất trong khóm trúc, một cụ già giống như một lão nông nhanh nhẹn bước về phía chúng tôi. Ánh chiều vẫn còn đủ sáng để chúng tôi nhận ra đó chính là Bác Hồ... Quan sát kỹ Bác khi ở thật gần, chúng tôi càng xúc động, nghẹn ngào và vô cùng thương Bác. Râu, tóc Bác bạc phơ như cước. Vàng trán Bác đã in nhiều nếp nhăn. Khi Bác cười thấy răng cửa đã rụng không còn chiếc nào. Bác vẫn cứ để tự nhiên khi gặp chúng tôi mà không đeo hàm giả. Bác mặc một bộ quần áo nâu bạc màu, sơn cũ. Một chiếc khăn bông cũng đã cũ Bác vắt lên vai. Bác không đi dép cao su như mọi lần mà lại mang đôi guốc gỗ mộc đã mòn gót và thân guốc cũng chỉ còn mỏng dính. Nhìn vị lãnh tụ tối cao của dân tộc chúng ta giản dị nhỏ thế ai mà không rơi lệ,....” - Trích trang 177.

- Ngày 24 tháng 7 năm 1956, “*Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đồng chí Trường Chinh tiếp Đoàn đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số nước ta... Tham dự và đưa tin về sự kiện này, đồng chí Lê Tư Vinh kể lại: Tôi nhìn đồng hồ, kim chỉ 8 giờ 50 phút. Từ phía bên phải Phủ Chủ tịch xuất hiện một cụ già, đầu đội mũ cát, mặc bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, chân đi dép lốp từ từ bước đến phía tôi, Bác Hồ, đúng là Bác rồi!... Bác lần lượt bắt tay và mời mọi người ngồi xuống ghế.*” - Trích trang 182.

Chúng ta học được nơi Bác Hồ lối sống giản dị, trong sạch, cả một đời không xa xỉ, hoang phí. Nếp sống giản dị của Bác chính là tấm gương để chúng ta noi theo.

Bản thân luôn cố gắng giản dị trong lối sống, ăn, mặc ở, không se súa nhưng gọn gàng khi lên lớp, khi tiếp xúc với Phụ huynh, học sinh và Nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, bản thân luôn chú trọng phát động phong trào *“học sinh với trang phục gọn gàng khi đến lớp”*. Chính nhờ hoạt động này hàng năm đã góp phần đưa Đơn vị suốt 5 năm liền đều nhận được Danh hiệu *“Đơn vị giáo dục văn hóa”*.

3. Bài học về tình yêu thương dành cho thiếu nhi của Bác

- Ngày 4 tháng 02 năm 1956, *“Chủ tịch Hồ Chí Minh vui chơi với các cháu thiếu nhi tại nơi Người ở và làm việc trong Phủ Chủ tịch nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới.”* - Trích trang 128.

- Ngày 18 tháng 9 năm 1956, *“Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 1956. Người viết:*

Nhân dịp Tết Trung thu

Thân ái chúc các cháu: Vui vẻ, mạnh khỏe,

Đoàn kết chặt chẽ,

Thi đua học hành, Tiến bộ mau lẹ.” - Trích trang 201.

- Ngày 19 tháng 9 năm 1956, *“Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi. Vừa thấy Bác đến, các em ùa lại, ríu rít vây quanh bên Bác, tặng hoa và múa hát cho Bác xem. Sau đó, Bác bảo các đồng chí phục vụ chiếu một bộ phim có chủ đề về tình thân thương yêu đoàn kết giữa các em thiếu nhi với nhau trong học tập, vui chơi, giải trí. Bác cùng ngồi xem phim với các em cho đến khi kết thúc.”* - Trích trang 201.

- Ngày 20 tháng 9 năm 1956, *“Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiệp mừng năm học mới. Người nhắc nhở các cháu: thi đua học hành, kính thầy yêu bạn và tiến bộ nhiều.”* - Trích trang 201.

Sinh thời, Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ của Đất nước. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá:

Trẻ em như búp trên cành

Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan

Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bản thân luôn cố gắng vận dụng điều này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: không nản, không lùi chí khi học sinh chưa hiểu bài mà phải dành thời gian để quan tâm, động viên, hỗ trợ các em nhiều hơn nữa vì là môi trường GDTX. Cá nhân luôn dành tình yêu thương cho học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng năm cá nhân luôn vận động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để học sinh an tâm đến trường.

Trong năm học 2021-2022, cá nhân đã vận động mạnh thường quân trao tặng **1000 khẩu trang** y tế phát miễn phí học sinh trong đơn vị, **05 máy tính** bảng cho học sinh nghèo học trực tuyến, **10 phần học bổng “Chắp cánh ước mơ”** cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, **05 triệu đồng** để thực hiện chương trình “*Tiếp sức mùa thi*” năm 2022.



Hình 4. Thư cảm ơn mạnh thường quân hỗ trợ chương trình “Tiếp sức mùa thi”

4. Bài học về sự gắn bó và trọng Nhân dân của Bác

- Ngày 11 tháng 4 năm 1958, “*Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn của tuần báo Thời mới (Liên Xô).... Người đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp và tuyên bố: Tất cả mọi hoạt động của chúng tôi là nhằm dẫn đến nâng cao không ngừng đời sống của nhân dân....*” - Trích trang 475.

Sự kiện nêu trên đã cho ta hiểu sự quan tâm của Bác đến đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người lao động. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng thì thành vô địch”, “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”; “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng...”.



Hình 5. Cá nhân và Ấn phẩm tại “Ngày hội Triển lãm sách” năm 2022

Thực hiện đúng lời dạy của Bác: “Cán bộ, đảng viên là người đầy tớ trung thành của nhân dân...”. Trong năm 2021, cá nhân cũng tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần phòng, chống đại dịch Covid-19 như: hỗ trợ bữa ăn Huyện Đoàn Bình Tân, tham gia phân phát rau củ quả, nhu yếu phẩm cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, các khu nhà trọ trên địa bàn,....



Hình 6. Cá nhân tham gia hỗ trợ bệnh viện dã chiến, góp phần phòng, chống dịch

Học tập lời dạy của Bác, bản thân luôn giữ cho mình tâm trạng thật vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ khi làm việc với Phụ huynh, luôn tận tụy hết lòng phục vụ Nhân dân, gần gũi, gắn bó với học sinh để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các em, từ đó đề ra liệu pháp hỗ trợ cho kịp thời và phù hợp.

Bên cạnh đó, tôi luôn thường xuyên trao đổi với Phụ huynh những vấn đề cần thiết. Mục đích của việc này nhằm tạo cho Phụ huynh niềm tin đối với giáo viên và Nhà trường. Để làm tốt nhiệm vụ này, cá nhân tôi cố gắng **tự bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ** để tìm ra được chiến lược và sách lược cho phù hợp.

Nhớ những bài học “trọng dân” của Bác, cá nhân luôn tích cực và hết mình hỗ trợ khi Nhân dân có việc đến liên hệ tại Đơn vị. Chính quá trình biết lắng nghe người dân đã giúp tôi bổ sung được nhiều kiến thức bổ ích cho mình.



Hình 7. Cá nhân đến nhà trao đổi với Phụ huynh về học tập của học sinh

Bên cạnh đó, trong tiết dạy của mình, tôi luôn giáo dục học sinh phải biết kính trọng người lớn, trước hết là ông bà, cha mẹ, đến thầy cô giáo và những người lớn tuổi.

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, những năm qua, tôi đã phát động mô hình “*Cái cúi đầu - nhân cách lớn*” để giáo dục học sinh về sự kính trọng người lớn. Mô hình đã định hướng lại hành vi lệch chuẩn của nhiều học sinh. Qua đó đã góp phần xây dựng môi trường học đường ngày càng văn minh, văn hóa.

5. Bài học về sự kính trọng Thương binh, Liệt sĩ của Bác

- Ngày 20 tháng 01 năm 1957, “*Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu (1957), Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một số quần áo (do đồng bào các nơi biểu Người) cho những anh chị em thương binh có thành tích công tác trong năm 1956.*” - Trích trang 244, 245.

- Người khẳng định: “*Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ*”.

Người luôn nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân ta bất kể trong hoàn cảnh nào cũng phải luôn ghi nhớ công ơn to lớn của các đồng chí - những người đã hy sinh

tính mệnh hoặc bỏ lại một phần xương máu của mình trên chiến trường vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ không chỉ là sự tiếc thương, ngậm ngùi, đau xót và tự hào, mà còn gọi lên tinh thần bất khuất, làm hồi sinh sức sống mãnh liệt của cả dân tộc, của những người đã hy sinh, những người cống hiến một phần cơ thể của mình cho đất nước. Người đã làm cho sự hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sĩ càng thêm cao đẹp hơn bằng cách gắn sự tổn thất lớn lao ấy vào ý thức của những người còn sống về nghĩa vụ và trách nhiệm đối với những người đã khuất cũng như những người đã để lại một phần xương máu ở chiến trường. Bác đã làm cho những điều vinh quang càng vinh quang, đáng tự hào hơn, trách nhiệm của những người còn sống đối với gia đình liệt sĩ và các thương binh càng cao hơn.



Hình 8. Báo Vĩnh Long đưa tin cá nhân thăm chúc gia đình chính sách

Hiểu được điều đó, tôi luôn giáo dục học sinh tại đơn vị phải thấm nhuần tinh thần “*uống nước nhớ nguồn*”. Đoàn Trung tâm tình nguyện kết hợp với Đoàn xã để đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc, tôn tạo Tượng đài 857 hàng tuần. Thông qua việc làm này, Đoàn Trung tâm muốn giáo dục học sinh lòng biết ơn, sự kính trọng đối với những người có công với Đất nước.

Hàng năm, cứ đến ngày 27/7, những ngày Lễ lớn, Đoàn Trung tâm đều thành lập đoàn để học sinh được đến thăm quý Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình Thương binh, Liệt sĩ trên địa bàn Huyện, viếng nghĩa trang Liệt sĩ để giúp các em rèn luyện thêm đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm.

Cá nhân tôi cũng thường xuyên chia sẻ những bài viết nói về sự biết ơn Thương binh, Liệt sĩ, những người hùng của dân tộc,... trên trang mạng xã hội của mình nhằm góp phần nhắc lại một trang sử hào hùng của dân tộc. Qua đó, khắc sâu thêm lòng biết ơn của học sinh đối với những thế hệ đi trước.



Hình 9. Bài viết của cá nhân trên trang mạng xã hội nhân ngày 27/7/2022

Bên cạnh đó, với vai trò là Bí thư Đoàn trường, tôi cũng chủ động phát động đoàn viên thanh niên tham gia các cuộc thi trực tuyến để tìm hiểu về những đóng góp của các thế hệ đi trước. Qua đó, giúp các em củng cố thêm tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc.

Trong năm, Đoàn Trung tâm đã phát động đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi “*Phạm Hùng - Người chiến sĩ dạ sắt gan đồng*” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức.

Kết quả: Đoàn Trung tâm nhận được **Giải Nhất toàn đoàn** khối Trường học trong Tỉnh với **01 Giải Nhì** cá nhân, **01 Giải Ba** cá nhân, 01 Giải Khuyến khích cá nhân.



Hình 10. Đái THVL đưa tin Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Bình Tân nhận Giấy khen “Giải Nhất toàn đoàn” cuộc thi

6. Bài học về sự tiết kiệm của Bác

Ngày 14 tháng 01 năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào nông dân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm....Hết sức tiết kiệm trong công việc làm ăn và trong dịp Tết, phải tránh lãng phí sức người, tránh lãng phí thời giờ và tiền của. Chớ vì được mùa mà ăn tiêu phí phạm.” - Trích trang 241.

Sự kiện trên nhắc nhở chúng ta phải biết tự nhìn lại mình, phải sống giản dị, chân thật và tiết kiệm, nhắc nhở bản thân cần phải ra sức phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, đấu tranh chống lại lối sống tham ô lãng phí. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái lớn, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi, phô trương, hình thức. Biết cân đối, chi tiêu có kế hoạch, có tính toán, xem xét đầy đủ các yếu tố, nhằm giảm bớt hao phí trong quy trình sản xuất, trong hoạt động nhưng vẫn đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong thực tiễn, chúng ta chỉ cần tắt quạt, đèn khi không cần thiết, khóa một van nước khi không sử dụng, sử dụng hiệu quả thời gian, tiết kiệm mặt sau của một tờ giấy đã in,... cũng là học tập làm theo tấm gương tiết kiệm của Bác. Chỉ đơn giản những việc ấy cũng làm góp phần giữ gìn tài sản của công góp phần giúp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh.

Trong năm học 2021-2022, với mô hình “*Biến vỏ chai thành hiện kim*”, Đoàn Trung tâm đã phát động 100% đoàn viên thanh niên trong đơn vị thu gom vỏ chai để bán thành lập quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, với tổng số tiền là **1.489.000đ**.



Hình 11. Cá nhân và học sinh với mô hình “*Biến vỏ chai thành hiện kim*”

Một trong những thứ mà Bác rất chú trọng tiết kiệm đó là *thời gian*. Thời gian quý hơn vàng, bạc. Vì vậy tiết kiệm thời gian là tiết kiệm thông minh, văn minh nhất. Mỗi người đều có thể tiết kiệm được thời gian của mình thông qua những việc làm cụ thể như: làm việc phải có kế hoạch cụ thể, chi tiết; làm việc ngăn nắp, gọn gàng; chuẩn bị giáo án chu đáo trước khi lên lớp; lên lớp đúng giờ; sử dụng hiệu quả giờ học; chuẩn bị nội dung tốt trước khi tiến hành tổ chức hội họp, tiếp dân, các phong trào công tác Đoàn... Đó chính là tiết kiệm thời gian của mình và của mọi người.

IV. NHỮNG VIỆC CÁ NHÂN SẼ TIẾP TỤC THỰC HIỆN

Việc học tập và làm theo Bác là việc làm muôn đời và không có điểm ngừng, trong thời gian tới, cá nhân tiếp tục phấn đấu thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

Một là, luôn nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình thực hiện công tác giảng dạy.



Hình 12. Đài THVL quay phỏng sự về những hoạt động của cá nhân với chủ đề: “Đảng viên trẻ tiêu biểu” năm 2022

Hai là, tham gia nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động, sáng tạo trong việc kết hợp giảng dạy lý luận với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; thường xuyên cập nhật những kiến thức mới vận dụng vào quá trình giảng dạy.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, là chủ thể. Chú trọng liên hệ thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn trong quá trình giảng dạy; định hướng người học vận dụng những kiến thức, kỹ năng được học để tuyên truyền ra Nhân dân về các vấn đề đang diễn ra trong thực tế.

Bốn là, phát huy dân chủ trong cơ quan, lớp học; khuyến khích, khơi gợi, truyền cảm hứng để học sinh tích cực tham gia ý kiến trong quá trình học tập, lao động, vui chơi nhằm tạo nên những buổi học, sinh hoạt thật sinh động, hiệu quả, hấp dẫn và chất lượng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG GIỚI THIỆU SÁCH ĐẾN ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN VÀ NHÂN DÂN

1. Đất nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế nên đòi hỏi ngành giáo dục phải đi trước một bước nhằm chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới. Cá nhân tôi luôn thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác về nghề dạy học; từ đó vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Chính điều này đã góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của cá nhân tôi những năm vừa qua. Trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, với đối tượng là GDTX, cá nhân tôi ôn thi **đạt tỉ lệ 90,57%** học sinh có điểm thi trên 5.0đ, **vượt** mặt bằng Tỉnh và **đứng thứ 6** trong tỉnh Vĩnh Long.

2. Tiếp tục giới thiệu bộ Sách “*Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969*” đến học sinh, bạn bè, đồng nghiệp và Nhân dân,... để ai cũng hiểu rõ hơn nữa những cống hiến vĩ đại của Bác đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta, để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc. Qua đó, cũng nhằm giúp các em học sinh hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong học đường



Hình 13. Cá nhân giới thiệu Sách đến đoàn viên học sinh

3. Tổ chức “Ngày hội Sách và Văn hóa đọc” tại Đơn vị để giới thiệu Ấn phẩm nói riêng và các đầu sách nói chung. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong học sinh, tạo dựng môi trường đọc rộng rãi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, đây còn là dịp để tôn vinh các tác giả, nhà xuất bản, thư viện lưu trữ,...; nâng cao trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

4. Cá nhân sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội để giới thiệu bộ sách “*Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969*” đến đoàn viên thanh niên, người dùng mạng xã hội và Nhân dân,... nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*”, “*lấy hoa thơm lán dần cỏ dại*”, góp phần định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, làm cho đời sống xã hội trên môi trường mạng ngày càng tốt đẹp và lành mạnh hơn.



Hình 14. Ảnh chụp cá nhân giới thiệu Sách trên trang mạng xã hội

5. Hoạt động giới thiệu Sách đến Nhân dân là việc làm thiết thực để Kỷ niệm 111 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước, giữa lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chúng ta mãi mãi biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện đem hết sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, cùng nhau phát huy thuận lợi, vượt qua khó khăn, đưa công cuộc đổi mới của Đất nước tiếp tục tiến lên, giành những thành tựu mới, mang lại ấm no hạnh phúc cho Nhân dân và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh đúng như điều Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.